

Over ruimte gesproken...

Als je als kind...

*het voorjaar weer voelt kriebelen,
ga je vanzelf wat zitten wiebelen;
dat gaat heel automatisch,
je stoeltje is te statisch.*

*Gelukkig is er één kwartier,
dan klinken alle kelen,
en je geniet van frisse lucht
want je mag buiten spelen.*

*Daarna zit je weer vreselijk stil
en krijg je kriebel in je bil
en voor je 't weet een etiket...
dan word je dus apart gezet.*

*Jij veroorzaakt te veel hinder,
jij fladdert als een vlinder,
dat past niet in ons schoolsysteem,
dus heb jij een probleem!*

Arie de Bruin