

*Gedicht van de maand november
2006*

*Voor kinderen is de wereld vreemd,
een beetje afgesloten,
je hoort er eigenlijk niet bij
die wereld van de groten.*

*Leren is verplicht
en werken is verboden,
wie heeft dat ooit verzonnen
wat zijn dat voor geboden?*

*Is heel de wereld dan een spel
en leer je voor een score?
Ben je de eerste vijftien jaar
eigenlijk nog niet geboren?*

*Wanneer wordt leven serieus
en "als je valt dan leggie"?
Of leer je voor het volgsysteem
en nog niet voor het eggie?*

(Arie de Bruin)

*Gedicht van de maand december
2006*

*Het leven van een kind
wordt helemaal beheerst
door iedere dag naar school
en wat hij heeft geleerd..*

*Het leven van een kind
wordt helemaal gevuld
met zitten op een stoeltje
en heel veel geduld..*

*En als het daar niet goed gaat,
het lukt hem niet zo goed,
dan heeft hij een probleem
en weet niet wat hij moet..*

*Misschien is er dan iemand,
die verzacht de pijn,
die laat hem geloven
dat hij zichzelf mag zijn!*

(Arie de Bruin)