

*Songs in the distance*

In de Glazen Zaal van de Synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente in Den Haag mocht ik samen met mijn collega Theo Cappon namens de Janusz Korczak Stichting de presentatie bijwonen van de CD 'Songs in the distance' van Herman van Veen en Edith Leerkens. De liederen, die gemaakt zijn n.a.v. de gedichten van Selma Meerbaum-Eisinger raakten ons diep. De puurheid van de teksten werd op indrukwekkende wijze vertolkt door alle musici. Het kippenvel liep regelmatig over mijn rug. De waanzin van oorlog en onderdrukking, het vertrappen van de rechten van kinderen, zelfs de dood, alles werd ter plekke verslagen door de muziek en de poëtische woorden.

Ook Janusz Korczak en de kinderen uit zijn weeshuis in Warschau ondergingen het lot van Selma. Zolang hun woorden door ons vertolkt worden, zullen zij leven en zullen wij met hen strijden voor de rechten van ieder (mensen)kind!

Namens de Korczak Stichting bijzondere dank voor deze bemoedigende ervaring. Deze middag gaf ons weer een geweldige impuls om de strijd voor de Rechten van het Kind te blijven voortzetten!

Arie de Bruin

Bestuurslid Janusz Korczak Stichting

***("Vergeet het kind niet, als we de wereld willen verbeteren", Janusz Korczak)***

*Songs in the distance* is uitgebracht op het label Chant du Monde, 274 2038